

Μάρτιος 73

ΣΦΕΑ

Στις 3, οι μητροπολίτες της Κύπρου υποκινούμενοι από την Χούντα της Αθήνας, "καθαίνουν" παράτυπα τον Μακάριο από Αρχιεπίσκοπο. Στις 20, πραγματοποιείται δεύτερη κατάληψη του κτιρίου της Νομικής Αθηνών από περίπου 4.000 φοιτητές, από την ταράτσα του κτιρίου φωνάζουν συνθήματα και αναρτούν την λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Η συγκοινωνία διακόπτεται. Συγκροτούνται διαδηλώσεις στους γύρω δρόμους που μεταφέρουν για πρώτη φορά τον αντιδικτατορικό αγώνα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κατάληψη διαλύεται βίαια μετά από εισβολή αστυνομικών δυνάμεων την νύκτα της 21ης, με την άδεια μάλιστα της Πρυτανείας. Στα επεισόδια τραυματίζεται βαριά (χάνει το ένα του μάτι) ο τέως βουλευτής της Ένωσης Κέντρου και ποιητής Γιάννης Κουτσοχέρας. Ο Δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος συγκεντρώνει τους καθηγητές στην αίθουσα της Ακαδημίας και σε έναν παραληρηματικό λόγο - "εγώ κύριοι πιστολίζω"- απειλεί ανοικτά καθηγητές και φοιτητές, ενώ επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη της εντεινόμενης φοιτητικής αναταραχής στους πρώην πολιτικούς αρχηγούς. Άπαντες οι παρευρισκόμενοι τον ...χειροκροτούν.

Εμφανίζονται στις εφημερίδες υπογραφές συμπαράστασης στους φοιτητές από διανοούμενους, παλιούς πολιτικούς ακόμη και ιεράρχες και εκκλήσεις για Γενική Αμνηστία. Οι αντιδράσεις στο εξωτερικό εντείνονται. Η χούντα προχωρά σε άγριες μορφές καταστολής. Συλλαμβάνονται πέρα από φοιτητές και φοιτήτριες, σειρά δικηγόρων (Τ. Παππάς, Π. Κανελλάκης, Δ. Μπουλούκος, Κ. Αλαβάνος και Α. Βγόντζας), οι οποίοι βασανίζονται άγρια από την Ε.Σ.Α Οι συλλήψεις συνεχίζονται (Β. Τσουδερού, Δ. Τσάτσος, Π. Γαβαλάς κ.α.). Διακόπτεται η αναβολή και οδηγούνται στους στρατώνες δεκάδες φοιτητές . Οι φοιτητικές Επιτροπές αναδιαρθρώνονται για ευνόητους λόγους από φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Κυκλοφορεί το περιοδικό "Ξαστεριά" του συλλόγου Κρητών σπουδαστών. Στις 15 Μαρτίου το καθεστώς αποκτά διπλωματικές επαφές με την Λαϊκή Κίνα και έρχεται στην Αθήνα ο πρώτος Κινέζος πρεσβευτής.

ΙΟΣ

Φοιτητικές διαδηλώσεις σε Αθήνα (5,6,17/3), Θεσ/νίκη (5/3) και Πάτρα (17/3), με συλλήψεις φοιτητών. Κατάληψη της πανεπιστημιακής Λέσχης στην Πάτρα από 500 φοιτητές, εισβολή της αστυνομίας και δεκάδες συλλήψεις (16/3). Δεύτερη κατάληψη της Νομικής, με πρωτοβουλία της άκρας αριστεράς, καταλήγει σε εισβολή της αστυνομίας ύστερα από αίτηση της Συγκλήτου, δεκάδες τραυματίες και πάνω από 100 συλλήψεις (20/3). Αναδίπλωση του φοιτητικού κινήματος και τερματισμός της αποχής (27/3). Συλλήψεις δικηγόρων του φ.κ. (Π. Κανελλάκης, Α. Βγόντζας, Κ. Αλαβάνος, Δ. Μπουλούκος) από την ΕΣΑ και βασανισμός τους (13/3 κ.εξ).

Ανακάλυψη εκρηκτικού μηχανισμού της ΕΑΝ στο Καλαμάκι (25/3).